

Kollum, December 2018

Nieuwsbrief Winter 2019.

In deze eindejaar nieuwsbrief een weergave van onze activiteiten. Het afgelopen jaar heeft Water for Everyone haar pijlen voornamelijk gericht op het arme Haïti. Sinds de aardbeving in 2010 zijn we daar samen met Stichting Haïti Project bezig met de Waterschool in de buitenwijk Bon Repos in de zwaar getroffen hoofdstad Port au Prince. Daarnaast is Water for Everyone ook betrokken bij het verbeteren van de leefomstandigheden in het dorp Kilangala/Sumbawanga in west Tanzania. Eerder hebben we daar reeds de drinkwatervoorziening verbeterd door een watertank op te bouwen. Er is in Oktober steun verleend aan een middelbare school in Sumbawanga met een nieuwe microscoop voor het biologie klaslokaal en komend jaar wordt geprobeerd de school te helpen bij het onderwijs op het gebied van water en sanitatie en hygiëne. Dit in samenwerking met het Zeister Zendings Genootschap die de school ondersteunt. Verder is er in de omgeving op het platteland een groot gebrek aan doodnormale toiletten. En dan moet u niet denken aan WC's die met water worden gespoeld. Dit water is zeer schaars. Er zal getracht worden om Ecologische Sanitatie te introduceren. Dit houdt in dat je fecaliën en urine gescheiden van elkaar kunt gebruiken als mest stof bij de verbouw van groente. Een kwestie van een demonstratie toilet en voorlichting aan de families.

Wat betreft ons gezamenlijk project op Haïti het onderstaande. Dit is onlangs ook verspreid onder de donateurs van stichting Haiti Project waarmee we nauw samen werken.

In Haïti heerst armoede. Heel veel en grote armoede. En ondanks vele inspanningen van vele hulp organisaties lukt het maar niet om het grootste deel van de bevolking uit die armoede te halen. Zelfs niet na de aardbeving in 2010, toen er heel veel hulpgeld is ingezameld door bijvoorbeeld giro 555. De armoede is ondanks die inspanningen gebleven En dat geeft af en toe een beeld van een niet te dempen bodemloze put. Ik heb dat ook vaak gedacht en heb me wel eens afgevraagd wat je eigenlijk nog kunt doen om aan deze situatie een einde te maken. Het lijkt hopeloos. De mensen zijn eigenlijk kansloos.

Een ding is zeker; naast de grote armoede zijn er ook een flink aantal heel rijke mensen op Haïti. En die kunnen wellicht wel, maar willen wellicht niet, dat er een einde komt aan de uitzichtloze situatie van vele Haïtianen. Ik ben er van overtuigd dat heel veel hulpgeld goed besteedt wordt aan bijvoorbeeld bouw van huizen etc. maar dat de winst daarbij zeker niet ten goede komt aan de arme Haïtiaan. Die wordt door rijke ondernemers uitgebuit door ze voor hongerloontjes aan het werk te hebben. En werknemers hebben geen rechten. En de werkgevers werken samen. Samen bepalen ze de voorraden en de prijzen. Dus ook de lonen. En ben je ziek? Dan geen loon.

Ik zie met eigen ogen dat sommige mensen steeds rijker worden en andere steeds armer. Dure auto's met veiligheidsglas en grote huizen met hele grote muren er om heen. En tot de tanden toe bewapende beveiligers. Want stel je eens voor..... De politiek is mijns inziens niet in staat om adequate hervormingen door te voeren die het voor allen een beetje gemakkelijker en beter maakt. De politiek is in mijn ogen een groep mensen die het constant niet met elkaar eens kan worden en die als het er op aan komt de hakken in het zand zet omdat men zich benadeelt of bedreigt voelt.

Vertrouwen is ver te zoeken en iedereen praat voor zijn eigen parochie. In Nederland hebben we gelukkig vrije keuze bij verkiezingen en door de veelheid aan partijen is het een noodzaak om samen te werken aan de landelijke problemen. Alleen heerschappij is nooit goed voor een land. Als stichting houden we ons verre van politiek want dat zou denk ik alleen maar heel veel geld kosten met als resultaat geen enkele verbetering.

We kiezen voor een andere aanpak en met ons vele anderen. Hulp bij de mensen brengen. Samen hun problemen zien op te lossen. Hun leefomstandigheden langzaam te verbeteren door voorlichting en eenvoudige stap voor stap oplossingen.

Het project De Waterschool draait nu na 6 jaar zelfstandig voort. Het komende half jaar zetten wij een definitieve streep onder onze bemoeienis en dient men geheel eigenhandig de school en cursussen zelf te besturen. Met hun eigen geld. Een kleine steun van 1500 dollar per jaar zullen we blijven geven voor bijvoorbeeld import van de in Haïti bijna niet te verkrijgen school benodigdheden. Water kwaliteitsmeters, filters of de nodige chemicaliën.

Intussen zitten we niet stil maar zijn we een half jaar bezig om in eerste instantie 25 latrines te gaan bouwen samen met de bevolking van het gehucht Savanne Entouree in het Noord oosten van Haïti. Een gehucht met hutjes waarin nog met houtskool op een vuurtje wordt gekookt en waar het water nog uit een rivierbron moet worden opgeschept met een pannetje. Daar hebben we via een leraar van onze waterschool contact gelegd met het dorps hoofd en zijn er in overleg met een direct opgericht water comité, plannen ontwikkelt voor het verbeteren van de leefomstandigheden in het gehucht. Men doet er de behoefte nog in de tuin en dat zorgt af en toe voor zeer slechte hygiënische omstandigheden met alle gevolgen van dien. Ecologische sanitatie zou beter zijn maar de bevolking is heel huiverig om iets met gecomposteerde ontlasting te doen. Men is doodsbang voor het monster dat Cholera heet. Daarom latrines omdat dit beter is dan wat men nu doet.



Foto: Keukentje in Savanne

Op het moment van schrijven zijn Sander Buisman en Adriaan en Wil Groeneveld net terug uit de Dominicaanse Republiek. Er zou op dit moment volop moeten worden gemetseld en getimmerd voor het bouwen van een eerste serie van 25 latrines op het erf van 25 families. De families hebben zelf in de afgelopen maand de nodige putten al gegraven. We hoopten op een goed begin van het werk en dat we daar op langere termijn een flinke vooruitgang zullen zien in de hygiëne en de watervoorziening.

Laatstgenoemde zal ook worden verbeterd middels het aanleggen van een handpomp voor grondwater. Echter door de plotselinge onveilige situatie waarbij in enkele weken ruim 140 doden zijn gevallen, was het onverantwoord om de grens over te steken. Een flinke tegenslag die niet was te voorzien. De regering is verwikkeld in een groot brandstof schandaal en



Foto: drinkwater tappen met een bakje

de bevolking treedt daartegen in opstand. Op zijn Haïtiaans. Bendes maakten de straten onveilig en dat ging gepaard met brandstapels en schietpartijen. Onverantwoord om het land in te gaan. Helaas. Uiteindelijk is men op de Dominicaanse Republiek gebleven en hebben daar een aantal projecten bezocht van stichting Youth Development Foundation uit Spijk (NB). Ook gericht op water en sanitatie.

We gaan ondanks de lastige omstandigheden met zijn allen op deze manier verder. Op het platteland waar de invloed van de politiek gans niet te merken is. Het platteland, dat eigenlijk de voedselproducent voor de grote stad moet zijn. Tja, moet zijn. Maar de concurrentie vanuit het buitenland is groot. Heel groot. En daar zou je als politiek toch iets tegen willen, kunnen en moeten doen. Maar helaas. Water for Everyone en Haïti Project verplaatsen hun werkterrein van de grote stad, met al haar eigen problemen, naar het arme platteland omdat hier volgens ons de basis ligt voor een algehele vooruitgang van het gehele land. Anders trekt het gehele platte land ook nog eens leeg.

Tot slot voor dit jaar; We willen u allen langs deze weg danken voor al uw steun, hoe dan ook, in de afgelopen jaren. We hopen dat u allen fijne en ook gezonde feestdagen tegemoet gaat. Blijf ons werk alstublieft steunen. De arme Haïtianen verdienen het.

Met vriendelijke groet, namens Water for Everyone & Haïti Project,

Leo Groendijk, voorzitter.

Ps:

Stichting Haïti Project werkt enkel aan het verbeteren van de leefomstandigheden op het eiland Haïti.

Water for Everyone STELT ZICH TEN DOEL wereldwijd te werken aan het verbeteren van de leefomstandigheden in relatie tot drinkwater en sanitatie.



Adres: Canteleer 51, 9291 AR Kollum. tel: 0511 452766 bgg 06 128 27 149
IBAN: NL13 INGB 0004251296 t.n.v stichting Water for Everyone